

ROASJÖ LOKALBLAD

OKTOBER – NOVEMBER 2018

Hej alla Roasjöbor. Nu har hösten kommit och det är ömsom regn, sol och blåst. En del dagar har varit riktigt härligt höstväder med sol och vackra färger på träden. Svamparna börjar komma i skogen och flera av er har säkert gett sig ut för att plocka till goda svampmiddagar. Njut nu av den härliga hösten och av allt den har att bjuda på.

Ha en riktigt härlig höst!!

/ Kerstin

Bland annat i detta blå:

- **Kenny-Råger's från Orust** gästar oss med musik lördagen den 17/11 kl.18.00
- **Följetångsfortsättning**
- **Vernissage och bildvisning** söndagen den 21/10 kl 15.00
- **Alla barn** anmäl er till luciatåget!

Fredags 11-fika i bygdegården
den 2:a fredagen varje månad
12:e oktober kl.11.00
och
den 10 november kl.11.00
Alla hjärtligt välkomna!!



Nästa nummer beräknas komma ut ca den 1:a december manusstopp den 23:e november. Och, glöm inte skicka in bidrag!!
Allt är välkommet!!! ☺

Kerstin Johansson

Om Roasjö Byalag och Roasjö Lokalblad

Bla't utges av: Roasjö Byalag, som består av alla Roasjö-bor.

Ordf: Göran Andersson, tlf: 0325-62 21 13, e-post: julasa@telia.com

Byalagets hemsida: www.roasjo.se

Byalagets bankgiro-nr: 5313-0977

Planerad utgivning: 1 nr varannan månad á 5-8 ark. Upplaga f.n: 112 ex.

Alla nummer (även äldre) kan nu **igen** hämtas på www.roasjo.se

Hemsidan sköts av Felix av Boije, e-mejl: lillenboije@gmail.com

Redaktör: Kerstin Johansson i Holmarp

Hem-telefon: 0325-62 22 50. Mobil-lur: 070-63 66 147.

Adress: Roasjö Holmarp 302, 512 92 Svenljunga

E-post: roasjoblat@hotmail.se Tänker svara med *Mottaget*-besked.

Ring annars och kolla, om ditt mejl och redaktören fungerat! ☺

Bidrag: **OBS!** Behöver jag ha **SENAST den 23:e innan utgivningen** – **KLARA FÖR TRYCK!** Då vet jag vilket material jag har, och vi får den behövliga tiden på oss att pussla, trycka och köra ut.

T.ex. förenings-protokoll, som du vet är på gång och vill ha med innan månadsskiftet: Hör av dig innan den 23:e bara, så löser vi det.

Märk kuvertet/mejlet med "Lokalbladet".

Innehåll: Lokalbladet blir, vad vi gör det till. Alla bidrag tas tacksamt emot!

Bilder är alltid trevligt! **Foton** blir tydligare, om ditt original är lite blekt.

Prenumeration: Boende i Roasjö socken får tidningen, utan att **behöva** betala. Men betala gärna något ändå, t.ex. 200 kr på Byalagets bankgiro-nr. 5313-0977 (Ange namn), och/eller hjälp till med utkörning m.m.

Post-utskicken håller Britt i L. Apelnäs (tel: 0325-62 20 45) i nu. Du kan fortfarande gratis få extra ex, om du själv vill skicka till intresserade (t.ex. släkt)! Post-pren.-pris bestämdes till 100 kr/år.

Utebliven tidning: Det finns enstaka extra ex. att hämta hos Britt.

Annonsering: **Gratis för oss boende i Roasjö socken i max. halv-sida (A5)!**

Priser för övriga: Liten notis/blänkare: 50 kr.

Kvarts-sida: 100 kr. Halv-sida: 250 kr.

Helsida kostar 500 kr för alla.

Välkommen att annonsera! Visa oss, vad du gör!

Information om ideella evenemang kostar självklart inget!



Kerstin



Grattis på födelsedagen!

GRATTIS på födelsedagen i oktober månad!

1/10 – 09	Hampus Juelsson, St. Habo	9 år
7/10 – 84	Frida Persson, Ljungaborg	34 år
10/10 – 56	Agneta Häger, Tallhöjden	62 år
11/10 – 78	Kerstin Johansson, Holmarp	40 år
12/10 – 07	Ida Juelsson, St. Habo	11 år
16/10 – 41	Rose-Marie Axell, Vännebo	77 år
19/10 – 28	Göte Svensson, Slättäng	90 år
20/10 – 43	Roland Erlander, Hagen	75 år
22/10 – 11	Leo Malm, Björkliden	7 år
23/10 – 52	Lena Karlsson, Ljunglyckan	66 år
25/10 – 81	Lars-Erik Lundahl, Påbo	37 år
26/10 – 52	Inge Jönsson, Västergården	66 år
26/10 – 72	Tommi Sarhamo, Habo	46 år
26/10 – 77	Hanna Axelsson, Tomtebo	41 år

GRATTIS på födelsedagen i november månad!

3/11 – 59	Anna-Karin Örne, Strömsberg	59 år
3/11 – 47	Kerstin Sundling Strömsberg	71 år
4/11 – 64	Carita Asp, Orrhult	54 år
5/11 – 54	Lennart Dahlbeck, Lillebo	64 år
6/11 – 56	Per-Ole Larsson, Furuhill	62 år
8/11 – 21	Eva Axelsson, Hagen	97 år
13/11 – 72	Anna Allard, Larsabo	46 år
14/11 – 67	Eva Hagenbrant, Tallbacken	51 år
17/11 – 11	Olle Johansson-Ström, Lärarbostaden	7 år
21/11 – 64	Mikael Eriksson, Västergårdsvägen	54 år
28/11 – 29	Roland Andersson, Holmsjöbäck	89 år
24/11 – 48	Christer Persson, Orrhult	70 år



GRATTIS på födelsedagen i december månad!

1/12 – 96	Felix Boije af Gennäs, Västergården	22 år
2/12 – 84	Elin Andersson, Björkhem	34 år
2/12 – 54	Ann-Christin Axelsson, Lindehöjd	64 år
3/12 – 45	Lars Enander, Mogaberg	73år
5/12 – 75	Michael Arvidsson, L. Habo	43 år
7/12 – 45	Roland Björk, Högarös	73 år
8/12 – 51	Ann-Britt Lindqvist, Ljunget	67 år
11/12 – 65	Mikael Gustafsson, Björnhalla	53 år
14/12 – 74	Magnus Johansson, Slättäng	44 år
22/12 – 78	Maja Bouvin, L. Habo	40 år
26/12 – 25	Greta Johansson, Ljunglyckan	93 år
27/12 – 60	Christer Fridell, Busagården	58 år
29/12 – 61	Frank Hedlund, Orrhult	57 år

*Grattis
på födelsedagen!*



Hjälp gärna till!

Födelsedagarna är ett uppskattat inslag. Det kan dock vålla lite strul, så därför ber jag fortfarande er alla hjälpa till med att hålla listan aktuell!

Nyfödda? Fattas någon? Fel namn eller adress?

Tipsa! Annars kan ju redax inte veta!

Ann-Britt & Kerstin

HÖGA RÖS-OMRÅDET ÅTER OMSKÖTT

Av Thomas Teitur



Så här vackert var Höga Rös en tidig juni-morgon! Även mindre gravar syntes.

Även i år lyckades vi pricka en sen-sommar-dag med perfekt arbets-väder! Jag räknade ca 12, som deltog. Några av dom hade gjort en bit under veckan innan, som föreslagit i inbjudan. Kockis Felix hade grill-korvar med tillbehör på plats efteråt i Inge Jönssons car-port. Humöret var som alltid gott.

I vanliga fall undrar er "röjar-dags-general", om regn-risk för vår slätter-fest. En ny tanke i detta tork-år var: "Mätte det bli regn innan, så att inte en gnista från någon såg startar brand!"

Jodå, lite regn kom. Dagens slutade just, då sågarna satte igång. Flyt var det!

Det kanske är dags att åter kort berätta bakgrunden till denna Roasjö-tradition: Ett gravfält i en gammal hage är ett forn-minne på flera sätt. Dels vittnar det om De Gamles religion, dels om deras jordbruk. Om man inte röjer, växer det snart igen som ung-skogen intill. För besväret får vi Roasjö-bor ökat vi-känsla, en mysig oas, samt 5.000 kr per år av Svenljunga Kommun till vårt Byalag. Det sista för, att det räknas som ett arbete av samhälls-intresse.

Jag skulle vilja få välkomna flera av de nyare Roasjö-borna på nästa års slätter-gille/röjar-dag! ALLA kan va med!

Till sist: Stort tack till alla som hjälpte till efter bästa förmågal

Vernissage & Bildvisning

Fåglar i vår omgivning



Söndagen den 21/10 kl. 15,00

Roasjö Bygdegård

Välkomna

Anders Bolmgren

Luciafirande i bygdegården

Nu börjar vi närma oss julen och lucia. Då vore det roligt med
vårt traditionella luciatåg i bygdegården.

Får vi ihop ett gäng, så har vi tänkt att öva några gånger och
sedan uppträda på vårt luciafirande i bygdegården.

Låter det intressant så skicka ett sms till

Åse Juelsson 070- 615 70 15 senast 18 november.



Hej!

Nu upprepar vi föra årets succé och bjuder in er till en kväll med Country och blandat av Kenny-Rogers från Orust.

När då? **Lördagen den 17/11 kl. 18.00**

Var? **I Roasjö bygdegård**

Kostar det något? Ja! För 325 kr får ni lite mat i magen och något att dricka innan uppträdandet.

Är ni redan mätta och inte behöver äta är ni välkomna kl. 19:30 och för er är inträdet 250 kr/pers.

Barn upp till 15 år har fritt inträde.

I pausen finns det kaffe/dricka med dopp och korv och bröd till försäljning.

Se nu till att ta med vänner och bekanta till denna kväll.

Alla som var med förra året kan intyga att det finns förutsättningar för en bra kväll.

Anmäl er till Ann-Britt på Ljunget tel. eller sms 0708933730

Först till kvarn gäller men senast anmälan den 8/11

Välkomna önskar styrelsen
i Roasjö bygdegårdsförening!



kjolen och väskan. Jag hade köpt en gröngrå jacka som jag hade till, va fint det blev.

Jag hade på mig det när vi cyklade till Klockaregården i Skephult och dansade. Jag hade jackan på pakethållaren när vi cyklade och när jag skulle ta av den fastnade en knapp i pakethållaren. Det blev en lång reva till bröstfickan, senare på kvällen blev det regn och min väska tålde inte vatten så jag var ej så fin när vi cyklade hem. Men jag sydde en ny dagen efter.

Mamma var ofta sjuk, hon hade kärlekskramp och orkade inte rulla på fabriken. Då sa ingenjör Sjöberg att det är väl bara inbillning, då blev mamma ledsen. Att rulla var ett arbete med armarna i höjd med axlarna och det var rätt tungt jobb. Sedan fick mamma sortera pipor då blev det bättre.

När jag var 17 år kom det en knalle som sålde glas med svart fot på, då beställde jag ölkupor, snapsglas och grogglas. Jag har en del utav dem kvar ännu. Jag köpte en kaffeservis hos Torssons jag tror det var 44 delar i den, faster Lydia var med, hon pruttade 2 kronor och jag har kvar den ännu. Den har varit med på alla dop, födelsedagar och allt vi firat.

Julen 1944 träffade jag Rune på en dans i Kinnarumma ordningshus.

Den 7/7 45 förlovade vi oss och den 8/6 1946 gifte vi oss i Fritsla prästgård. Jag hade på mig dräkten som jag sytt när jag arbetade på syfabriken. Vår första lägenhet var på vägen till Kinna, det var ett rum och kök, utedass och inget vatten inne.

Den 20/9 1946 födes Anita, när jag kom hem från bb åkte jag först till mamma och pappa. När Malte kom hem från jobbet sa han " får jag ta upp henne" och vist fick han det. Rune vågade inte ta henne på ett par veckor. När Anita var ett par veckor gammal kom Åke Shedin hem till oss med ett litet paket. Det var en liten filt och ett par strumpor som hans mamma hade stickat till Anita, vad glad jag blev.

Jag fick mammas gamla symaskin som jag använde att sy förkläden som hemsömnad, det blev inte många kronor. Jag var barnflicka åt Höglund som hade två pojkar, dom passade jag på eftermiddagarna när frun jobbade. Det kom en varubil som jag handlade utav när jag var där, en gång när jag handlade sprang den ena pojken ut i vägen när det kom en bil men jag fick tag i honom i sista stund så han inte blev påkörd.

En gång skulle Höglund slakta en gris och frun ville inte röra i blodet, så han frågade mig om jag kunde gör det. När man stack grisen fick man hålla en spann under och vispa blodet så det inte levrade sig. Jag gick med Bo då och när Höglund fick veta det så fick jag mycket ovettt av han. Han sa att barnet kunde ta skada utav det.

Runes pappa köpte en lastbil och han ville att Rune skulle börja köra grus med den, då flyttade vi till Häggårda. Vi bodde i ett rum och kök där och, vatten fick vi hämta i en källa en bit in i skogen. Vi hade kanalen till kraftstationen från Frisjön intill huset. Där tog jag tvättvatten och sköljde gjorde jag i kanalen, där fanns en bra brygga man kunde vara på.

Den 10 maj fyllde Runes far Karl 50 år då gick jag med Bo. Jag kom över gården och skulle hjälpa till i köket när Karl fick se mig sa han " tjocka käringar skulle inte få finnas bland folk " han hade själv 6 barn. Bo födes den 7 juli 1948, den hösten hjälpte jag Karl med skörden. Bo låg i sin vagn och Anita var hos Selma (Selma var Karls fru men inte Runes mor). Jag körde lastbilen när vi körde in all havre och vi tog även upp potatis. Då var Bo och Anita med vid potatislandet, Bo sov och Anita plocka mask som hon lade på en säck, efter middagen var dom torra och svarta. Vi jobbade bra ihop Karl och jag under hela hösten.

Karl och Selma hade en hund som hette Tussi, det var en blandning mellan en vallhund och spets han var duktig på att driva kor. Vid lådugården hade de en stor "one" en grishane som gick lös i en inhägnad. En gång kom Karl och jag från åkern, Anita var hos Selma. Då kom Tussi och mötte oss, hon skällde och var orolig, när vi kom fram till ladugården fick vi se att Anita hade krupit in till grisen. "Tan bara" sa Karl till Tussi, där stod Anita med den stora grisen framför sig. Men tusse hoppa in och skällde bort grisen. Det kunde gått illa för Anita, vilken tur att tussi var hemma och inte med oss på åkern.

När Rune började arbeta i Borås flyttade vi till Ödgärd utanför Granbäcken. Vi hyrde ett lite hus som var mycket dåligt, i vardagsrummet fanns en öppen spis som enda värmekälla. I sovrummet fanns en kamin och vedspis i köket. Det fanns en källare med jordgolv man fick gå runt huset för att komma dit, det fanns ingen dörr utan bara en öppning. Jag fick tvätta i en balja i köket och skölja vid brunnen. Den sommaren 1949 skadade Rune sig, han fick en timmerstock i huvudet när han lastade av en lastbil. Han miste synen på ett öga och var sjukskriven hela vintern.

1950 4 februari föddes Kent, det var en mycket svår tid den våren. Hälsomyndigheten dömde ut vårt boende så vi fick flytta till Hassmusult, 2 km in i skogen. Där var det ett rum och kök med en trappa och hall emellan, så vi sov alla i köket, rummet stod bara möblerat. Rune började arbeta på Rydboholmsbolaget i Viskafors och då fick vi en lägenhet på Dalstorp. Ett rum och litet kök, det fanns en kallvattenkran i köket. Det var ute dass och en tvättstuga med en tvättgrytta att elda under.

Den 17 juli 1951 fick jag Runa, jag tror inte jag hade något nytt klädesplagg till henne. Det låg en vit torkhandduk när jag kom hem, men den var inte till henne. När vi hade bäddat på kvällen gick det inte att gå på mer än en liten gång mellan sängarna, och i köket var det bara en liten bit golvyta framför spisen som var fri.

Skensjö Svets & maskinrep

0703-300801

Erbjuder:

- slangpressning
- försäljning av olja, fett och filter
- traktor och maskindelar och div. tillbehör
- alla standard knutkors finns hemma på lager

Conny Svensson 0704850921/ 0703300801

Urban Torstensson 0706186990







Höstvisa.

Det glimmar i guld och i klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och almar och lönn
de fälla nu bladen till marken:
>Så fall, våra blad,
fall mjukt och lätt,
vi väva ett täcke så varmt och tätt,
vi väva ett täcke åt marken.

Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väva ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
vi väva ett täcke i gyllene rött,
vi väva ett täcke åt marken.>

BARNENS SIDA

GÖRS AV KAKAO	MJUKT PÅ FÄR	JOBBA HÄRT		SMÅ- SJUNGA RÄCKA	SÄGER SPOKE	DAN- SANDE FÄG- LAR	
					I DET FRJA FYR- KANT		
			SÄLJER FYND FÖRLÅT			ROBIN LARS- SON	
ÄR RUND GÅ LÅNGT				VILSE- LEDD OFTA PELLE			
EN- DAST	HAFT BORT OKOKT					GÄR MATEN GENOM	MED MERA
			SE GLAD UT		NÅGOT JATTE- LITET		
FÖRR						HAR HAND I SLUTET	

FINN FEM FEL

Fem saker skiljer mellan bilderna. Vilka? Rätt svar under bilden.



© Kryss & Quiz AB/Åsa Holmqvist

Svar: Ena framtassen på gråa katten längst upp till vänster är borta, svansen på rosa katten på mitterraden är borta, svansen på musen på mitterraden är borta, magfläcken på gula katten på nedersta raden är borta, ett hjärta på halsbandet på bruna katten längst ned till höger är borta.