


ROASJÖ LOKALBLAD



AUGUSTI – SEPTEMBER 2018

Hej alla Roasjöbor. Solen och värmen håller fortfarande i sig denna sommar. Senast jag skrev så var jag orolig att värmen var tillfällig och att vi inte skulle få något mer bad denna sommar. Nu när det varit tokvarmt hela sommaren och barnen närapå tröttnat på att bada och alla har problem med att hitta foder och bete till sina djur önskar vi alla enbart regn i massor. Så vi får hoppas att det kommer snart, dock ser det fortfarande inte så lovande ut på den fronten. Nu är det sedan i onsdags dessutom totalt eldningsförbud d.v.s även på egna tomten och all eldning utomhus. Se info. från länsstyrelsens hemsida längst bak i bladet. Kämpa på alla ni som har djur och skördar som behöver rikligt med vatten.

Ha en fortsatt skön sommar!! Soliga hälsningar. /Kerstin

Bland annat i detta blå:

- BARNBIO COCO söndagen 30 sept. kl. 15.00
- Reportage från friluftsgudstjänst
- Följetångsfortsättning
- Församlingsresa 23 augusti till Nääs slott.
- Barndomsminnen från Greta och Lilly

Fredags 11-fika i bygdegården

den 2:a fredagen varje månad

10:e augusti kl.11.00

och

den 14 september kl.11.00

Alla hjärtligt välkomna!!



**Nästa nummer beräknas komma ut ca den 1:a oktober manusstopp den 23:e september. Och, glöm inte skicka in bidrag!!
Allt är välkommet!!! ☺**

Kerstin Johansson

Om Roasjö Byalag och Roasjö Lokalblad

Bla't utges av: Roasjö Byalag, som består av alla Roasjö-bor.

Ordf: Göran Andersson, tlf: 0325-62 21 13, e-post: julasa@telia.com

Byalagets hemsida: www.roasjo.se

Byalagets bankgiro-nr: 5313-0977

Planerad utgivning: 1 nr varannan månad á 5-8 ark. Upplaga f.n: 112 ex.

Alla nummer (även äldre) kan nu **igen** hämtas på www.roasjo.se

Hemsidan sköts av Felix av Boije, e-mejl: lillenboije@gmail.com

Redaktör: Kerstin Johansson i Holmarp

Hem-telefon: 0325-62 22 50. Mobil-lur: 070-63 66 147.

Adress: Roasjö Holmarp 302, 512 92 Svenljunga

E-post: roasjoblat@hotmail.**SE** Tänker svara med *Mottaget*-besked.

Ring annars och kolla, om ditt mejl och redaktören fungerat! ☺

Bidrag: **OBS!** Behöver jag ha SENAST den 23:e innan utgivningen – **KLARA FÖR TRYCK!** Då vet jag vilket material jag har, och vi får den behövliga tiden på oss att pussla, trycka och köra ut.

T.ex. förenings-protokoll, som du vet är på gång och vill ha med innan månadsskiftet: Hör av dig innan den 23:e bara, så löser vi det.

Märk kuvertet/mejlet med "Lokalbladet".

Innehåll: **Lokalbladet blir, vad vi gör det till. Alla bidrag tas tacksamt emot!**

Bilder är alltid trevligt! **Foton** blir tydligare, om ditt original är lite blekt.

Prenumeration: Boende i Roasjö socken får tidningen, utan att **behöva** betala.

Men betala gärna något ändå, t.ex. 200 kr på Byalagets bankgiro-nr. 5313-0977 (Ange namn), och/eller hjälp till med utkörning m.m.

Post-utskicken håller Britt i L. Apelnäs (tel: 0325-62 20 45) i nu.

Du kan fortfarande gratis få extra ex, om du själv vill skicka till intresserade (t.ex. släkt)! Post-pren.-pris bestämdes till 100 kr/år.

Utebliven tidning: Det finns enstaka extra ex. att hämta hos Britt.

Annonsering: **Gratis för oss boende i Roasjö socken i max. halv-sida (A5)!**

Priser för övriga: Liten notis/blänkare: 50 kr.

Kvarts-sida: 100 kr. Halv-sida: 250 kr.

Helsida kostar 500 kr för alla.

Välkommen att annonsera! Visa oss, vad du gör!

Information om ideella evenemang kostar självklart inget!



Kerstin

GRATTIS på födelsedagen i augusti månad!

2/8 – 70	Per Bylin, Eriksberg	48 år
4/8 – 60	Anders Malm, Stommen	58 år
7/8 – 2008	Alexander Mellberg, Holmarp	10 år
7/8 – 2004	Joar Lundahl, Påbo	14 år
8/8 – 51	Anna-Lena Glamsmyr, Gläntan	67 år
9/8 – 56	Hans Jepson, Källäng	62 år
14/8 – 87	Sandra Hedlund, Orrhult	31 år
15/8 – 80	Björn Johansson, Österbacka Gård	38 år
15/8 – 95	Micaela Gustavsson, Björnhalla	23 år
16/8 – 50	Henry Torstensson, Holmarp	68 år
18/8 – 48	Kjell Slättberg, Strömsberg	70 år
18/8 – 2009	Melwin Sarhamo, L. Habo	9 år
22/8 – 77	Per Mellberg, Holmarp	41 år
23/8 – 2005	Jamie Haglund, Åsen	13 år
27/8 – 2015	Gustav Johansson, Österbacka gård	3 år
27/8 – 68	Gunilla Wetterlund, Eriksberg	50 år
31/8 – 44	Conny Lövgren, Enåsen	74 år



Födelsedagar i september månad:

3/9 – 54	Arne Häger, Tallhöjden	64 år
6/9 – 61	Peter Book, Ljunget	57 år
9/9 – 92	Jesper Andersson, Julåsa	26 år
11/9 – 78	Linda Sarhamo, Habo	40 år
12/9 – 85	Maria Karlén,	33 år
13/9 – 59	Lars Sennsjö, Enåsen	59 år
16/9 – 88	Linda Larsson, Åsen	30 år
23/9 – 2013	Trym Arvidsson Bouvin, L. Habo	5 år
24/9 – 68	Pernilla Gustafsson, Björnhalla	50 år
24/9 – 59	Lena Wennerberg, Busagården	59 år
27/9 – 49	Solveig Björk, Högarös	69 år
27/9 – 55	Jan Örni, Strömsberg	63 år

GRATTIS på födelsedagen i oktober månad!

1/10 – 2009	Hampus Juelsson, St. Habo	9 år
7/10 – 84	Frida Persson, Ljungaborg	34 år
10/10 – 56	Agneta Häger, Tallhöjden	62 år
11/10 – 78	Kerstin Johansson, Holmarp	40 år
12/10 – 2007	Ida Juelsson, St. Habo	11 år
16/10 – 41	Rose-Marie Axell, Vännebo	77 år
19/10 – 28	Göte Svensson, Slättäng	90 år
20/10 – 43	Roland Erlander, Hagen	75 år
22/10 – 2011	Leo Malm, Björkliden	7 år
23/10 – 52	Lena Karlsson, Ljungalyckan	66 år
25/10 – 81	Lars-Erik Lundahl, Påbo	37 år
26/10 – 52	Inge Jönsson, Västergården	66 år
26/10 – 72	Tommi Sarhamo, Habo	46 år
26/10 – 77	Hanna Axelsson, Tomtebo	41 år



Hjälp gärna till!

Födelsedagarna är ett uppskattat inslag, inte minst nu, när hus-namnen är med. Fortfarande ber jag dock er alla hjälpa till att hålla listan aktuell!

Nyfödda? Fattas någon? Fel namn eller adress?

Tipsa! Annars kan vi ju inte veta!

/ Ann-Britt och Kerstin

INBJUDAN TILL SLÅTTERGILLE

Med andra ord är det dags för vår **årliga röjardag**, där vi i trivsamt anda gemensamt sköter om vårt vackra **Höga Rös** – forn-minnes-område. Som tidigare fixar Byalaget oljeblandad sågbensin samt dricka och grill med korv och hamburgare med tillbehör efter arbetet. **Förmiddags-fika** tar man med **själv**.

ALLA – friska såväl som slitna – nyinflyttade såväl som ”inventarier” - **behövs och är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!**

**LÖRDAG 1:E SEPTEMBER KLOCKAN 09 – CA 13
ELLER LÖRDAG 8:E SEPTEMBER (vid häll-regn 1/9)**



Alla hjälper till efter bästa förmåga – och trivs!

Hinner eller orkar du inte med hela passet, kom gärna en liten stund ändå – om inte annat för fikastunden eller en grillkorv! ☺ Kan man inte komma på själva dagen, går det bra att göra en bit i veckan innan.

Ta med dig ett eller flera lämpliga verktyg: lövräfsa, sekator, röjsåg med GROVT snöre eller slyklinga. Ta gärna med extra räfsa å låna ut, om du har! Sekator i fickan är bra å ha, om man stöter på enstaka missade slyn.

Tillträde till WC i bygde-gården och väder-skydd (car-port vid behov) är ordnat.

Betalning: Vårt gemensamma byalag får 5.000 kr av Svenljunga Kommun för jobbet.

Frågor om den här aktiviteten? Ring mig gärna: Tel: 62 20 13 lr 070-668 56 57

Hoppas få se dig då! Som sagt: ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Thomas Teitur i Ljunglyckan

Skepsjö Svets & maskinrep

0703-300801

Erbjuder:

- slangpressning
- försäljning av olja, fett och filter
- traktor och maskindelar och div. tillbehör
- alla standard knutkors finns hemma på lager

Conny Svensson 0704850921/ 0703300801

Urban Torstensson 0706186990

Välkommen att följa med på **Församlingsresa 23 augusti!**

Vi åker till Nääs slott och äter lunch där. Efter lunchen får vi guidad visning på slottet.



Eftermiddagskaffe dricker vi på Lilleskog, där vi också har en andakt.

Vi beräknar att vara tillbaka i Sexdrega ca kl 18.

Anmälan görs till expeditionen i Svenljunga, tel. 0325-612 000.

Meddela ev. allergi. Anmäl dig senast 10 augusti.

Pris för resan, 250 kronor.

Avresa från:

Sexdrega, kyrkan, kl 10.00

Hillareds auktionshall, kl 10.15

Aplared, Gamla affären, Stationsvägen 2, kl 10.30



Friluftsgudstjänst på Ljunget

Friluftsgudstjänsten har även i år varit på Ljunget hos Ann-Britt och Kent. Vi hade strålande sol och varmt. Det var ca 50 personer som kom och lyssnade på Ida Juelsson som deltog med solosång och David Fernbom spelade. Ann-Britt var textläsare och Egbert höll i predikan. Sedan bjöd Ann-Britt och Kent på hembakat till kaffet. Mycket trevlig eftermiddag.



Text och bild: Åse Juelsson

Några Tattaräventyr & minnen från barndomen

Detta hände i Tanum 3 mil söder om Strömstad...

"Lilly Jönsson och jag, Greta Häggström, är ju tvillingar och nu ska jag berätta något som inte många har varit med om. Vi är ju gamla nu. Det var i början på 30-talet då det fanns gott om både zigenare och tattare. Vi två och syster Elsa 2 år äldre var hos mormor och morfar en sommar (ett par veckor). Mormor var född i Norge. Morfar arbetade, så mormor var ensam hemma med oss. Plötsligt en dag fick mormor se ett följe med tattare, en vagn med järnhjul, en mager häst och en liten familj som pakerade sig vid uppfarten till vårt hus. Hästen fick äta gräs och senare lagade dom middag. Mormor kvick som tanken gick ner i källaren och hämtade en brödkaka. Hon sa :- Nu kommer dom och tigger.

Jovisst kom mannen och ville ha mat. Han fick brödkakan men samtidigt ville han "förtenna" kopparsaker och sälja vispar m.m. som dom själva tillverkat. Mormor köpte något, mins inte vad, men när dom körde därifrån pustade mormor ut. Då talade hon om att hon var rädd för tattare. Dom var inte alltid snälla. Men tack vare brödkakan och det hon köpte gick det bra. Vi barn satt som tysta små möss".

"Ett år senare. Mormor hade väl mycket att göra, skulle till affären och handla. Det var 1 km att gå så det tog för lång tid att ta med sig 3 små flickor. Vi fick lov att vara snälla och vara ensamma hemma medan hon handlade. Det fanns ett hus vid kyrkan. Hon som bodde där hette Hilda. Hennes son, Isak, från Göteborg var hemma och hälsade på. Isak hade en motorcykel. Hilda och Isak hade pratat med mormor, han visste

att vi var ensamma. Då kom ett följe med tattare "oj" tänkte Isak, kvickt som bara den på motorcykeln, han hann precis före dom, och stog vid våran uppfart tills följet hade försvunnit. Tänk vilken omtanke han hade, för vad skulle vi gjort? Hade antagligen gått och gömt oss."

Lilly & Greta

Så till nästa episod

"På senare år har jag, Greta, varit och besökt tatarbosättningen "Snarbon" som ligger i Bullaren, inte långt från Strömstad. Bara rester finns kvar. Ortsbefolkningen var inte så snälla mot dom. Brände upp deras enkla hus men dom byggde upp nya. Senare fick barnen gå i skolan. Under kriget i Norge 1940-1945 kom Norska regeringen med förslag att det skulle vara skottpengar på tattare men det avslogs.

Så vi Nordbor har väl inte alltid varit så snälla mot varken tattare eller zigenare.

Erikshjälpen driver ett barnhem i Bosnien. Där dom hjälper det s k tattare som varken har arbete, mat, kläder eller någonstans att bo. Lika hatade där som dom var i Sverige för 90-100 årsedan. Nu mera får man inte säga tattare. Dom kallas nu mera Romer".

Greta



Här kör pappa timmer i skogen.

Jag var hemma men var inte sysslös, eldade på vintern diska och tvätta. Lagade middag tills dom kom hem på middagsrast, då brukade mamma sätta en bröddeg som jag fick baka ut på eftermiddagen.

Jag hade fått ett par kompisar intill där vi bodde, uppe på kullen hade vi en stor slänggunga. Det var ett långt rep som var fäst i en gren högt uppe i ett träd, i nederändan var det en stor knut som man kunde sitta på.

När det var mycket barn där uppe kunde jag springa upp till dom, gunga en gång och sedan springa ner och se till brödet samt lägga in ved i spisen.

Jag brukade baka omkring 20 brödkakor på en eftermiddag när jag bakade. Åke och Malte hade flyttat hem så det gick åt mycket smörgåsar.

jag skulle fylla 14 år. Den midsommaren glömmet jag inte, det skulle vara midsommarfirande på Öåkern bakom fabriken och jag skulle få gå ditt. Men på förmiddagen kom Haralds Olga in och frågade mamma om jag kunde få gå upp till ingenjör Sjöberg och hjälpa till. Deras piga hade slutat och dom skulle ha främmande under midsommar. Det var ett stort gult hus och jag var lite nervös för jag hade aldrig träffat dom tidigare.

På kvällen gick dom ut i trädgården där var det också en midsommarstång rest som dom dansa ringlekar runt, medan jag fick stå inne och diska. Då var det inte långt till tårarna den kvällen.

På morgonen skulle jag vara där tidigt för jag skulle ta in mjölkspannen som jag ställt ut kvällen före. Sedan skulle jag koka gröt, ägg och kaffe samt duka till ingenjören i ett lite rum innanför köket. Det fanns ett litet rum som jag fick gå in i det var fint tyckte jag. Fru Sjöberg och Annmarie deras dotter sov länge på morgonen.

Jag var hos dom och jobbade några veckor, de ville jag skulle stanna där men jag hade fått löfte att börja på fabriken när jag hade fyllt 14 år. Det var mer spännande, jag fick jobba som avtagare i spinneriet. Vi plockade spolar på spinnmaskinerna.

Den 10 oktober 1940 konfirmerades jag, sedan gick jag 6 veckor i fortsättningskolan. Vi fick läsa om hushåll och skriva blanketer.

Våren 1941 när jag 15 år började jag som piga på Karlshed gård i Örby. De hade två pojkar Håkan 6 år och Bengt 4 år. Där fick man gå upp tidigt på morgonen och tända i spisen, de skulle ha en spann varmt vatten till klockan 7 som skulle ut till ladugården. Det var mycket nytt jag fick lära mig där. Jag fick baka mycket småkakor, jag gjorde korv som skickades på rökning den var som medvurst. Jag gick upp 2 kilo den sommaren det var mycket god mat. Jag fick även hjälpa till att köra hästräfsan vid slåttern. På kvällarna fick jag mäta upp mjölk till arbetarna som bodde runt gården eller dess närhet. Jag fick 30 kronor i månaden i lön samt mat och rum. När patrons mor kom på besök skulle jag ha blå klänning och vit förkläde samt strumpor. 17

Ett par strumpor kostade 2 kronor, det fick jag jobba två dagar för att

kunna köpa. Jag hade även tillgång till en cykel som jag kunde använda när jag var ledig, då cyklade jag ofta hem till Fritsla. Deras son Bengt fick äta i köket hos mig för han var för liten att äta på linnedukar. En gång hade vi nässelsoppa, det tyckte han inte om så jag slog ut den i slasken. Sedan kom frun in och fråga om han ätit upp, då talade jag inte helt sanning.

På hösten flyttade jag hem igen jag hade fyllt 16 år och fick börja jobba skift på fabriken.

Vi var sju töser i ett gäng som ofta cyklade eller gick till Klockargården i Skephult och dansade. Man fick köpa dansbiljetter och det var pojkarna som bjöd upp hela kvällen utom två danser som var damernas.

En gång på sommaren var vi ett gäng som satt på Höga berget en kväll till klockan 4 på morgonen. Jag skulle böja jobba klockan 5 så det var inte lönt att gå och lägga sig. Det var en dryg förmiddag på jobbet innan jag fick gå hem och lägga mig.

Vi hade många kompisar, en hette Åke Shedin han var enda barnet och hos han var ofta hos oss. Jag mins en kväll vi satt runt köksbordet och hade en hård brödkaka som vi skar och bröt utav, vi skrattade och hade roligt. Vi var väl lite högljuda så mamma kom ut och sa att vi skulle vara lugna för det var en vanlig vardag och arbetsdag i morgon.

En gång blev vi inbjudna utav Åkes Shedins mamma på kaffe kalas.

Hon hade dukat i finrummet det var så fint och mycket kakor. Men något skratt blev det inte så Alfild frågade vad det var för fel. Åke talar alltid om hur roligt ni har när ni träffas, men det var alldeles för fint vi vågade inte skratta och vi var nog lite blyga.

Nere i Ridda bodde en tant som vi kalla för Reslared Ada, mamma var bekant med henne innan vi flyttade till Fritsla. En dag var mamma, Margit och jag bjudna till henne på kaffe, hon bodde i ett litet spisrum. Men så fint hon hade det och vilka fina saker hon hade. Hon var klädd med ett vit förkläde och en snibb i håret. Medan vi satt runt bordet kunde vi inte låta bli att skratta lite, hon trodde vi skratta åt henne men det gjorde vi inte. Å vad jag skämdes då.

I början på 40 talet var det ransonering på mat, kaffe, kläder, skor och

på bageriet i Bergagården bakade dom paltbröd som var kupongfritt. Dit var det ofta lång kö. Hur ofta man kunde köpa där mins jag inte, men det var Margits tur att ställa sig i kön när hon kom från skolan för en kaka paltbröd. Brödkuponger var det alltid ont om hemma, men kaffekuponger hade vi gott om. Så man kunde byta med dom som ville ha kaffekuponger. Det var en tant vi kalla för Roasjö-Emma som ville ha kaffekuponger, en gång fick jag en begagnad matta mot en kaffekupong.

Det fanns en bakstuga ner vid fabriken, man eldade i mitten och det fanns plats för 6 brödkakor. Mamma och Roasjö-Emma bakade ofta på samma gång. Det tog en bra stund att elda upp så det blev varmt i ugnen. När matbrödet var färdigt bakade vi vetebröd och då fick jag gå hem och koka kaffe. Det tog jag sedan med mig till bakstugan där vi drack kaffe och nybakat vetebröd, då var det lite fest.

En period jobbade jag på en syfabrik, jag fick börja med att sy foder och inne fickor till kavajer. Det dröjde inte länge innan jag fick sy bröstfickor och även dom andra fickorna. Där lärde jag mig mycket som jag haft nytta av i livet. Men det var dåligt betalt, 12,84 kr i veckan. Jag betalade 7,50 kr av lönen till mamma för mat och boende. Jag började arbeta på fabriken igen för där var bättre betalt när man jobbade skift.

En sommar sydde jag klänningar till mamma, Margit och mig, Åke tog kort på oss när dom var färdiga. På sommaren sydde jag många väskor, papp inuti och ofta samma tyg som kjolen eller någon bra färg som passa.

Det kom arbetare från Stockholm till fabriken, till dem sydde jag slipsar. Vi tyckte dom var dumma som sa kounigar om kalvarna, dom visste inte mycket om landet.

En gång sydde jag mig en vit blus med samma färg på kragen som på

Årsmöte Roasjö byalag 180415

1. Årsmötets öppnande av ordförande Göran Andersson.
2. Val av ordförande för mötet. Mötet väljer sittande ordförande Göran Andersson.
3. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes av mötet.
4. Val av två justerare: Valdes Lars och Ann-Christin Axelsson
5. Årsberättelse för 2017. Ordförande läste upp årsberättelsen som också publicerats i föregående Roasjöblad. Mötet godkände årsberättelsen.
6. Ekonomisk redovisning: Kassör Birgitta Bertilsson läste upp den ekonomiska redovisningen och den godkändes av mötet.
7. Revisionsberättelse: förra årets revisionsberättelse är granskad av Anders Bolmgren och Lennart Dahlbäck. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.
8. Styrelsens ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet.
9. Val av styresle 1 år (5st). Valberedningens förslag var omval på samtliga och detta godkändes av mötet. Kassör: Birgitta Bertilsson, ledamot Sandra Torstensson, Yvonne Andersson och sekreterare Anna Allard
10. Val av ordförande 1 år: Valberedningens förslag var omval av sittande vilket godkändes av mötet.
11. Val av två revisorer: Valberedningens förslag var omval på sittande, och det godkändes av mötet. Revisorer Anders Bolmgren och Lennart Dahlbäck.
12. Val av valberedning: omval av samtliga, Mikael Eriksson, Roland Erlander och Inge Jönsson.

Till "Firmatecknare" valdes ordförande Göran Andersson och Birgitta Bertilsson.
13. Verksamhetsplan för 2018: Bestämde att de fasta aktiviteterna ska fortsätta, Valborgsmässofirande, Midsommarfirande, Lucia firande, röjning av rösen, torpinventeringen ska slutföras och fredagsfikan fortsätter. Ordförande Göran har fått förfrågan från kommunen om att redovisa de medel som byalaget fått till torpinventeringen. Beslutades om en arbetsgrupp som går igenom torpinventeringen och skriver redovisning angående de medel byalaget erhållit från kommunen för detta projekt, 10.000kr.
14. Prenumerationsavgift för Roasjöbladet för icke boende i Roasjö:

Beslutades att den skulle vara oförändrat 200kr för 6 nummer. Informerades av kassören att Bladet gått med underskott så alla Roasjöbor uppmanas att gärna bidra med frivilligt bidrag och informationen om detta ska förtydligas i tidningen.

15. Körlista för Roasjöbladet:

1/6 Tor och Unni, 1/8 Lage och Britt, 1/10 Lars och Anki, 1/12 Göran, 1/2 -19 Inge J
1/4-19 Olle och Anna.

16. Medlemsavgiften till bygdegårdsföreningen: Beslutades hållas oförändrat upplägg. Roasjö byalag betalar 25 kr för alla Roasjöbor över 18 år till Bygdegårdsföreningen.

17. Välkomnande av nyinflyttade: Inga nyinflyttade var närvarande vid mötet, ordförande läste upp namnen.

18. Övriga frågor:

- Lars Axelsson tog upp att träd har fallit över bron vid vandringsleden och bron måste lagas. Lars poängterade att det var angeläget för det utgör en säkerhetsrisk i nuläget. Mötet fick frågan om det var mötets mening att vi ska laga bron och leden och mötet beslutade att så ska göras. Upprättades en arbetsgrupp på sittande möte om ansvariga för detta. Lars, Kent, Lennart räknar på kostnader och budget och lämnar över underlag till ordförande Göran för att kunna söka bidrag från kommunen till reparationer. Inge Jönsson kontaktar markägaren.
- Göran delgav information från möte som hållits med kommunen och olika byalag och dess representanter. B.l.a togs upp angående byalagspengar. Kommunen kräver att en representant från byalaget ska vara med på mötena på kommunen samt att byalagen ska ha stadgar, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och att detta ska skickas in till kommunen. Flera byalag protesterade mot detta vid mötet och kommunen meddelade att de skulle återkomma med besked i frågan.
- Vidare togs vildsvinsproblemen tagits upp i mötet med kommunen som ej hade några svar i frågan att ge.
- Boendefrågor diskuterades
- Kommunen framförde önskemål om hjälp med valarbete.

Roasjö byalag fattade vid årsmötet beslut om att ej skicka in olika redovisningar till kommunen utifrån dagens informationsläge utan kommer invänta vidare besked från kommunen först.

Efter detta avslutades mötet av ordföranden.

Trevlig fikastund med smörgåstårter och lite mingel avslutade årsmötet som ca ett 20-tal deltagare kommit och närvarat vid.

Sekreterare: Anna Allard

Justerare

Justerare

Totalt grill- och eldningsförbud i hela länet



Det råder totalt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00, den 25 juli. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns **inga som helst undantag** från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.

Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

- grilla på egen tomtmark
- använda engångsgrill
- använda stormkök
- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
- elda eller grilla utomhus på campingplatser
- använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner vi gärna om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Så fimpa säkert!

Hjälp oss att förhindra fler bränder

Just nu pågår många skogsbränder i Sverige. Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Nedan finns pdf:er på flera olika språk som ni kan skriva ut och sätta upp i trapphus, i koloniområdet, på bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Får man använda bastu, vedpanna och braskamin inomhus?

Ja, grill- och eldningsförbudet gäller utomhus, inte inomhus.

Om elektrisk grill

Elektrisk grill är tillåten utomhus, men vi manar till försiktighet eftersom även elgrillar blir varma.

BarnBio i Bygdegården!

Stora som små är välkomna till bygdegården Söndagen den 30 September.

Då visar vi den nyaste Disneyfilmen Coco.



Var: Roasjö Bygdegård

När: 30 September kl: 15.00

Inträde: 20 kr/person

Det kommer finnas popcorn och Saft till försäljning.

Föranmälan senast 23 September till:

Ann-Britt på Ljunget 0708-93 37 30

Sandra i Julåsa 0735- 46 43 45

Varmt välkomna!